

De middeleeuwen waren woeste en donkere tijden. Een tijd van kastelen, ridders, jonkvrouwen en heldhaftige strijders. Kinderogen lichten op wanneer ze de prachtige verhalen horen over de ruige tochten van ridders in hun schitterende wapenuitrusting. Toch was het leven niet altijd zo glorieus als in de verhalen en de sprookjes. Heb je wel eens stil gestaan bij het dagelijks leven van de horigen, de ambachtslieden, de knechten en de meiden?

Op ons reizend museumschip kun je op een unieke en verrassende manier dit leven van dichtbij ervaren. Wij tonen u levensechte taferelen van de wijze waarop de mensen aten, wat voor kleding ze droegen en de verschillende



ambachten en middeleeuwse gebruiken. Op ons reizend kasteelschip, een vrachtschip van 50 meter lengte, is de uitgebreide expositie gehuisvest. Deze vesting is opgebouwd uit zware massief eiken balken. Over de rivieren en kanalen reist de Vlotburg van stad naar stad. Kom ons bezoeken als we in uw stad liggen aangemeerd!